



Exoteriska skriften

Den andra sidan av kunskapen

Exoteriska

Esoterisk (grek. Esoterikos: inåtvänd)
Avsedd endast för de invigda, svårtillgänglig.

Exoterisk (grek. Exoterikos: yttre)
Populär, avsedd för den stora allmänheten.

Det är hög tid att allmänheten får kännedom om det dolda maktspel som pågår och har pågått bakom kulisserna under sekler. Exoteriska föreningen arbetar för en friare och öppnare värld genom att sprida kunskap om de bakomliggande strukturerna i samhället. Vi förmedlar även idéer och tankar angående hur man kan förhålla sig till denna information och allt den för med sig.

Vår utgångspunkt är ickevålds-principen inom aktion och kommunikation och vi bygger våra projekt på empati och ärlighet. Vi söker inte att peka ut eller döma någon grupp eller person utan endast att synliggöra de hemliga mekanismerna. Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende och består av personer från ett brett spektrum av samhället. Vi försöker delge informationen till alla grupper oavsett etnisk, politisk, religiös etc ståndpunkt.

Vi arbetar på alla sätt, bland annat genom att rikta oss till personer inom media, kultur, politik och näringsliv. Vi skriver tidningsartiklar och driver omfattande lobbyverksamhet på gräsrotsnivå. Dessutom erbjuder vi föreläsningar och informationsmaterial och debatterar på olika forum. Vi medverkar i uppbyggande samt underhåll av flera olika webbplatser och vi har översatt ett antal, via webben tillgängliga dokumentärfilmer till svenska.

Introduktion

Vi lever i en spännande tid just nu. Aldrig tidigare har information varit så öppen och lättillgänglig. Men det finns fortfarande grundläggande kunskap som inte har hunnit komma ut till den breda massan. Steget som mänskligheten nu är på väg att ta i form av att begripa omvärlden och hur dess bakomliggande mekanismer opererar är ett mycket betydelsefullt steg och vi tror att det är av vikt att övergången sker på ett konstruktivt och fredligt sätt.



Kunskap kan delas upp i två grupper. Den *exoteriska*, allmänna och lättillgängliga kunskapen, samt den *esoteriska*, dolda och svårtillgängliga. Genom tiderna har den esoteriska kunskapen varit det huvudsakliga redskapet för att utöka och bibehålla makt. Den här indelningen av kunskap försvaras av antagandet att den stora massan inte har tid eller intellektuell kapacitet att tillgodogöra sig informationen. Kunskapen är endast avsedd för den upplysta eliten med högre och mer utvecklad insikt och den anses till och med vara farlig för folkmassan.



Detta tankesätt skapar en hierarkisk konstruktion där det finns en klar uppdelning mellan den högre som ger order, och den lägre som utför dessa för att sedan få straff eller belöning. Ett stort problem med sådana strukturer är att de skapar en allt starkare centralisering av makt ju högre upp i strukturen man kommer och samtidigt mindre och mindre insyn. Det som började en gång med stora visioner om en fri och jämlik värld leder via egoistisk maktiver slutligen till en centralstyrd global totalitär regim.

Med hjälp av bland annat Internet har information om hur denna korruption pågår och har pågått genom århundraden kunnat spridas till en allt större del av befolkningen. Snart kommer vi till den kritiska punkten då dessa maktstrukturer antingen synliggörs eller skapar nya sätt att betrygga sin fortlevnad i det dolda, inte minst genom att rikta uppmärksamheten till olika yttre konflikter som den i grunden själv iscensätter och göder.

Vi menar att det bästa vore om denna kunskap blev tillgänglig för alla så fort som möjligt innan ytterligare förödelse skapas i världen. Dock är det viktigt att informationen åtföljs av ett budskap om empati och försoning. Det behövs ingen ny revolution utan ett samhälle i vilket vi kan omvandla härskarstrukturen till någonting konstruktivt som gagnar flera. Ett samhälle där vi istället för att följa yttre auktoriteter utan att ifrågasätta strävar efter samarbete med våra olika behov i centrum. Dessutom är det viktigt att förstå och själv begrunda vad information är, samt att kunna hantera denna kunskap på ett sådant sätt att man varken dömer eller klänger sig fast vid idéer och föreställningar utan lyssnar till alla med insikten att vi inte med säkerhet kan veta vad som är sant eller falskt.

Vad är sant och vad är falskt?

Många människor har en metod att dela upp all information i sant och falskt, vilket

underlättar det vardagliga livet då vi inte behöver ta ställning till samma frågor om och om igen. Det handlar dock om en kraftig förenkling av verkligheten. Är man inte väl medveten om att denna metod bara är ett verktyg och inte en sanning så kan det bli ett stort hinder för att kunna tillgodogöra sig ny information. Våra föreställningar om sant och falskt är oftast förknippade med rådande norm. När vi säger att någonting är sant så återspeglar det mer vad majoriteten tror, vilket kan variera som natt och dag mellan olika kulturer, platser och tidpunkter. En av anledningarna till att vi gärna håller fast vid tidigare uppfattningar är att det inger trygghet när saker och ting fortsätter att vara som de alltid har varit. De flesta vill heller inte stå ut ur mängden och riskera att bli sedda som annorlunda.


Strategin att generalisera information för att skapa konformism används i synnerhet inom media, skola och forskningsvärlden. Tittar vi t.ex. på hur naturvetenskapliga ämnen undervisas är det i stor utsträckning olika former av generaliseringar som lärs ut som obestridliga sanningar. I många fall medger högt meriterade forskare att dom inte alls kan förklara dessa "sanningar" med en dogmatisk visshet. Om vi får information från något annat håll än genom direkt erfarenhet är det andrahandsinformation, som vi sedan tror på beroende på trovärdigheten som vi kan ge mellanhänderna samt källan. Observera att du inte kan *veta* om andrahandsinformation är sann eller falsk, du kan endast *tro* att den är sann eller falsk.

Det krävs en ny metod för att öka vår förmåga att kunna ta till oss och hantera information. I och med att det är mycket svårt att veta vad som är sant eller falskt samt att olika typer av generaliseringar är så vanligt förekommande på alla områden är det till stor hjälp att delvis överge sant/falskt konceptet. Vi bör istället övergå till att se informationen som just beskrivningar av någonting. Vi fortsätter så klart att bedöma trovärdigheten mm men vi förskjuter tyngdpunkten. Det finns i princip ingen information som du vet är sann. Detta gäller all information.

I och med att du inte längre dömer ut information beroende på samhällsnormer och gruppträck tar du bort den mur som hindrar dig från att skaffa egna uppfattningar. Nu öppnas en helt ny värld av idéer och tankesätt och du kommer att förstå saker som tidigare varit obegripliga. Lyssna på allt utan fördom men vet ingenting utan direkt, grundad erfarenhet.

Härskartekniker

Under lång tid har vi byggt upp hierarkiska system som ett sätt att hantera samhällsstrukturer och sociala sammanhang. Grunden till dessa strukturer ligger i de olika tankar och beteenden som individerna vilka utgör systemet har. Det sätt som vi har lärt oss



att interagera med vår omgivning på innehåller vissa drag som är viktiga att förstå för att se hur maktstrukturerna är uppbyggda. Framför allt finner vi en sträng indelning mellan högre och lägre. Vi följer chefens samt andra auktoritetens instruktioner för att sedan ge order till våra underordnade. Ett belönings- och straffsystem används för att motivera oss, vilket är nödvändigt då vi ofta utför saker som vi egentligen inte vill göra. På så sätt fostras vi till att tillfredsställa överordnade utan att vara delaktiga och intresserade i annat än belöningen. Det gör att vi inte blir aktiva och delaktiga och att information bara rör sig uppåt i strukturen. Dessutom gör detta opersonliga tillvägagångsätt att många tappar sin motivation vilket gör att de uppfattas som lata och dumma. På så vis stärks den tydliga separationen mellan högre och lägre ytterligare. I förlängningen får vi en pyramidstruktur där den övre delen innehar mer kunskap och uppfattas som bättre samtidigt som den undre delen ses som underlägsen och delges så lite information som möjligt. Ju högre upp i strukturen man hamnar desto mer makt och kunskap får man samtidigt som det tillåts mindre och mindre yttre insyn i ens agerande.

Det här sättet att se på vår omgivning finner vi i alla samhällssegment. I skolan lär vi oss att se upp till auktoriteter. Det bästa vi kan göra är att följa lärarnas exempel utan att ifrågasätta. Lyckas vi med det får vi belöning och om vi inte lyckas straffas vi. Samma mönster är tydligt i företagsvärlden. De underordnade följer sina överordnades idéer utan att ifrågasätta eller förstå orsaken bakom deras beslut. Ofta är företag så uppdelade att de som arbetar inte har någon vetskap om vad andra avdelningar arbetar med förutom de direkt under. Endast personer överst i strukturen får en helhetsbild om vad som händer i företaget och vad det hela har för syfte. Härskartekniken som har präglat oss sedan barnsben blir särskilt tydlig i hur vi interagerar med varandra och hur vi ser på oss själva. Det kan uttrycka sig i dömande och användandet av förtäckta hot istället för att tala om vilka behov som inte uppfylls och be om hjälp.

De flesta verkar inte förstå vidden av den makt som den högre delen av hierarkin har. Somliga tror överhuvudtaget inte att det finns någon utpräglad maktkoncentration och att media i sådant fall skulle belysa eventuella problem. Dock underskattas denna strukturs per definition förmåga att undanhålla information. I och med att toppskiktet har så stor makt och så liten insyn utifrån är det en optimal grogrund för kriminella element att slutligen ta full kontroll i skydd av härskarteknikens opersonlighet. En ytterst liten grupp människor har således möjligheten att utföra komplicerade operationer utan att deras underordnade har en aning om vad arbetet egentligen har för mål. De som utför arbetet har allt som oftast goda intentioner och är övertygade om att resultatet av det dom gör är bra för samhället.

När man förstår hur sådana strukturer kan uppstå är det plötsligt mycket lättare att inse varför de ofta verkar vara mycket tröga och sällan uppnår de mål som de utger sig för att vilja genomföra. Kriminella element på toppen har endast intresse att utöka sin makt. All förändring som hotar att rubba denna maktbalans motarbetas kraftigt.

Ytterst ligger problemet i hypotesen att somliga människor är överlägsna och därför bör kontrollera massan. Det må vara sant att en del personer har mer kunskap inom vissa områden än andra men det ger dem inte rätten att vilseleda allmänheten. Antagandet att den stora massan är så dum att den utgör en fara för sig själv är en självuppfyllande profetia då man samtidigt döljer så mycket information som möjligt samt manipulerar den information som är tillgänglig. Den kunskap som inte är till för allmänheten framställs som mycket svårbegriplig och överläts åt experter. Det finns i själva verket ingenting egentligen obegripligt, graden av förståelse har mer att göra med vilket sätt man väljer att delge informationen på.

Kontrollmekanismer

I många avseenden ser samhället ut att bli friare och information mer lättillgänglig men härskarstrukturen spelar naturligtvis fortfarande en mycket stark roll. Den största förändringen är egentligen att vi har mer raffinerade sätt att kontrollera information och därmed vår omgivning. Från feodalsamhällen med borgare och soldater till informationsamhälle med lobbyorganisationer och sublima budskap. Ett system som inte primärt grundar sig på *direkt* kontroll med hjälp av totalitär polis- och militärmakt utövar den istället *indirekt* genom att styra opinionen; ett ypperligt verktyg för en leende diktatur att nå resultat på tillsynes demokratisk väg.

Ett av de starkaste korten att spela på är människans rädslor. En vanlig rädsla är att inte bli accepterad av sin omgivning. Genom att manipulera åsikter och populärkultur via reklam, media och övrig propaganda kan rådande normer påverkas i stor utsträckning. Människors vanor styrs och vårt behov att passa in i normen förstärks ytterligare.



Man ”erbjuder” yttre hot i form av risk för kärnvapenkrig, sjukdomar, terrorism o.s.v. Antingen spelar man på befintliga hot genom att överdriva och vinkla dem, eller så fabriceras de yttre hoten helt och hållet. Därefter ”erbjuds” olika former av åtgärder som utger sig för att vara lösningar på problemet men istället påverkar opinionen i syfte att driva samhällsutvecklingen i önskad riktning. T. ex. ges nu utökad auktoritet till militär, polis och andra tjänstemän på bekostnad av att mänskliga rättigheter och den personliga integriteten minskar. Allt för att bemöta ”terroristhotet”.



Genom att polarisera samhället i olika läger vilka man har inflytande över kan man styra samhällsdebatten. Med full kontroll över konfliktens utgång spelas de olika sidorna ut mot varandra och konsensus ändras enligt maktens godtycke.

Lösningar

Även om vi inte vet i vilken utsträckning vi kan påverka dagens maktelit i dessa frågor är det viktigt att tänka igenom vad vi har för rädslor, vilka normer vi följer och hur vi interagerar till vardags och i arbetslivet. Genom att förändra medvetandet omskapar vi vår roll i systemet och som följd därav även vår omgivning som ringar på vattnet. Om vi *förstår* hur härskartekniken fungerar krymper dess makt och vi får större möjlighet att vara på ett sätt som överensstämmer med våra verkliga behov. Det är genom denna förändring *inom var och en* av oss som en genomgripande förnyelse av samhället är möjlig. Det är inte rimligt eller ens nödvändigt att förändra kärnan av härskarstrukturen inifrån för att sedan nå ut. Det måste ske hos oss alla, ju fler som förstår desto lättare och snabbare kommer uppvaknandet att äga rum tvärs igenom hela samhället och i hela världen.

En viktig anledning till att det här systemet kan fortgå är att det på olika sätt hålls borta från granskning. Precis som vi har varit omedvetna om hur dessa strukturer påverkar vårt eget agerande så är även de flesta personer längre upp i hierarkin omedvetna om det idag. Om vi lyckas belysa problemet på både individuell och global nivå kan konstruktionen till slut inte upprätthållas. Det är hemlighållandet som är själva stötspelaren, och genom att informera oss själva och varandra rämman den.

Vi vill även poängtera vikten av att ta eget ansvar. Oavsett vilken fråga det handlar om bör vi handla utifrån oss själva. Om vår kunskap om världen ökar får vi mer makt

över våra egna beslut och med det uppstår ökad livsglädje och styrka. En stor del av nutida stressrelaterade problem som utbrändhet och depression beror på det faktum att vi lägger en enorm makt över våra liv utanför oss själva. Olika experter tycker och tänker åt oss för att sedan lämna oss som passiva, lätt kontrollerbara objekt. Vår inlärd oförmåga att göra egna val är centralt i härskartekniken.

Utökad förståelse av vår omgivning och viljan att ompröva förutfattade idéer öppnar så många nya vägar och möjligheter till ett rikare liv.

Personlig utveckling

Det finns i dag ett stort utbud av olika sätt att öka empati medkänslan och kärleken till våra medmänniskor och oss själva. Det som saknas är kunskapen samt stöd från vår omgivning. Vetskapen om världens akuta tillstånd och det massiva lidande som finns på jorden tillsammans med kunskapen om hur samhällsstrukturerna och de normbaserade kontrollmekanismerna fungerar kan vara en källa till kraft för att bryta oss ur denna konsensus-psykos och engagera oss i att utveckla oss själva. Det är även viktigt att inte låta denna kunskap ta greppet om oss och göra oss rädda och separerade. Det finns ingen separation mellan de över och de under, vi är alla delaktiga i att upprätthålla befintliga system. Nyckeln till förändring är att försöka minska härskarteknikerna som vi alla bär på.

Grunden i denna utveckling är att börja vara mer aktiv i vad som händer utanför och inom dig själv. Försök att förstå vad du och andra känner och vilka behov ni har samtidigt som du övar på att förstå när du själv använder/utsätts för härskartekniker.

Samhällsförändring

Många vill veta hur denna utveckling kommer att se ut rent praktiskt i form av förändringar i samhället mm. Vissa tror att det nuvarande systemet är bättre än kaoset och anarkin som skulle kunna uppstå i dess plats. Det är dock inte vår uppfattning att det skall ske någon drastisk samhällsomstörtning. Det största problemen vi ser är snarare att det finns så mycket genomgripande korruption och manipulation i samhället idag. Samma *yttre* struktur skulle kunna fortsätta användas om vi alla tillsammans kan åstadkomma en radikal *inre* förändring. Säkerligen förändras även yttre strukturer inom sin tid som en naturlig följd av att de inre kvalitéerna förvandlas.



Insamling

Hittills har alla projekt genomförts på ideell bas av ett fåtal personer med liten budget. Nu hoppas vi kunna ta ett steg framåt och genomföra större projekt med vidgad genomslagskraft. Vi har ett betydande arbete framför oss och är i behov av engagemang och kapital. Vill du hjälpa till så är ditt bidrag varmt välkommet. Om du vill samarbeta eller har idéer är det av stort intresse. Det finns även möjlighet att skänka pengar till ett mer specifikt syfte. Hör av er till oss!

info@exoteriska.se
www.exoteriska.se
PlusGiro 30 06 87-1